

Vooraf

Dit document geeft richtlijnen voor het houden van een aantal gespreksbijeenkomsten voor groepen jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar. Dit kunnen groepen in de kerk zijn, maar zeker ook daarbuiten zoals op school, thuis, vrienden onder elkaar.

De beschrijvingen geven een basisprogramma voor de duur van ongeveer twee uur. De eerste drie bijeenkomsten zijn bedoeld als voorbereiding op de Europese Jongerenontmoeting, die Taizé dit jaar in Rotterdam organiseert. De vierde is deelname aan deze Ontmoeting (gedeeltelijk of in z'n geheel). Daarna volgen nog drie bijeenkomsten om samen na te denken over een vervolg: wat kun je met de spiritualiteit van Taizé in je dagelijkse leven, het organiseren van een reis of van vieringen in de eigen kerk.

Elke bijeenkomst begint met zingen, bidden en stilte en eindigt weer met zingen. Hiervoor worden suggesties gedaan in dit document, evenals voor creatieve verwerkingen aan het eind van elke bijeenkomst. Uiteraard kunnen alle suggesties naar eigen inzicht gebruikt worden. Tenslotte: zorg ervoor dat de ruimte waar de groep samenkomt rust uitstraalt. Zet wat kaarsen neer en bijvoorbeeld de vriendschapsicoon van Taizé.



Bijeenkomst 1: De gemeenschap van Taizé

Lees vooraf het document 'Jongeren en het gebed in Taizé', 'De waarde van de stilte' en 'Iconen in het gebed' in de sectie 'Gebed – liederen' van de Taizé-site. Nodig: kaart van Frankrijk, verf, kwasten, papier of onbeschilderd doek.

Vooraf:

Brainstorm: wat weten de deelnemers al van Taizé? Schrijf dit op een flapover of groot vel papier.

Opening bijeenkomst:

Lied 'Prijs de Heer mijn ziel' (lied 5)

Stilte

Lofgebed

Opgestane Christus, u leeft voor altijd, wij aanbidden u.

– Lof zij u, opgestane Heer!

U bent nedergedaald tot in het diepst om de liefde van de Vader voor ieder mens te openbaren.

– Lof zij u, opgestane Heer!

U bent opgestegen naar uw Vader en onze Vader.

– Lof zij u, opgestane Heer!

Christus, zoals op de avond van uw opstanding ademt u over een ieder van ons uw heilige Geest.

– Lof zij u, opgestane Heer!

U laat ons getuigen van uw aanwezigheid zijn.

– Lof zij u, opgestane Heer!

Onze Vader

Gebed

Jezus, Liefde aller liefde, uw mededogen kent geen einde. Wij dorsten naar u, die ons zegt: 'Waarom zijn jullie bang? Houd moed, Ik ben er.'

Programma:

- Deel de vragen uit (zie hieronder). Bekijk dan het filmpje 'Een week in Taizé', http://www.taize.fr/nl_article4792.html (plm. 15 min.) en bespreek vervolgens de vragen.

Vragen (suggesties):

- Waar ligt Taizé? (aanwijzen op de kaart)
- Wat kun je vertellen over frère Roger en over de geschiedenis van de gemeenschap waarvan hij de grondlegger was?
- Wat gebeurt er op een dag in Taizé?
- Waarom komen jongeren naar Taizé? En wat zegt frère Roger daarover?
- Wat is de functie van de stilte in Taizé? (zie document 'De waarde van de stilte')
- Wat is bidden?
- Hoe wordt er in Taizé gebeden? (korte uitleg iconen en gebruik ervan)
- Wat betekent bidden en stil zijn voor jou?

Verwerking:

Je eigen gebed schilderen. Wat wil jij aan God voorleggen? Maak hier een schilderij van met kleuren die er voor jou het beste bij passen. Het kan concreet en abstract. En vooral: het kan niet fout!

Afsluiten: 'Ubi Caritas' (lied 15)



Bijeenkomst 2: Pelgrimage van Vertrouwen

Opening bijeenkomst:

In Taizé komen alle aanwezigen elke vrijdagavond samen voor het gebed rond het kruis. Ieder die wil kan dan bij het kruis komen om Christus zijn eigen lasten en die van anderen toe te vertrouwen.

Zet de Christusicoon neer met wat waxinelichtjes en leg aan de deelnemers uit wat de bedoeling is. Neem een paar minuten de tijd om stil te zijn, om zorgen en verdriet onder woorden te brengen of op te schrijven en de briefjes bij het kruis leggen.

Afsluiten: 'Dans nos obscurités' (lied 1)

Programma

Leg een stapel tijdschriften en kranten neer. De deelnemers zoeken hier foto's en teksten uit die ze bij 'vertrouwen' vinden passen en maken er een collage van. Bespreek dit met elkaar:

- Wat is vertrouwen voor jou?
- Wat verstaat Taizé onder vertrouwen?
- Wat betekent vertrouwen op God?
- Hoe ga jij daarmee om in het dagelijkse leven?
- Lees samen psalm 143: 8-10. Wat staat hier over vertrouwen? Wat betekent dat voor jou?

Verwerking:

Maak een gedicht over vertrouwen op God.

Afsluiten: 'Wait for the Lord' (lied 2)



Bijeenkomst 3: De Europese Jongerenontmoeting

Opening bijeenkomst:

Lied 'In manus tuas Pater' (lied 30)

Stilte

Voorbeden

God, Schepper en Redder, bron van vrede voor heel de aarde: wees vandaag ons leven.

Christus, u roept ons op tot samendelen met anderen: maak ons één in uw liefde.

Christus, onze Herder, u zoekt hen die verloren zijn, u bezoekt degenen die aan hun lot zijn overgelaten en eenzame mensen: geef hun hoop nieuw leven.

Trooster Geest, u legt in ons vreugde en hoop: vervul ons met uw liefde.

Trooster Geest, u wekt in ons een liefde die vergeeft: kom in ons, heilige Geest.

Onze Vader

Gebed

Christus Jezus, laat onze blik altijd op u gericht blijven. Zo dikwijls vergeten wij dat uw heilige Geest ons bewoont, dat u in ons bidt, dat u in ons liefhebt. Uw wonder in ons is uw vertrouwen en uw voortdurende vergeving.

of

Opgestane Jezus, u hebt ons gezegend. Wij zouden uit uw vertrouwen willen leven, zodat de bronnen van jubelvreugde nooit opdrogen.

Lied: 'The Kingdom of God' (lied 115)

Programma

Laat het filmpje over de Europese Jongerenontmoeting zien (www.taizeinederland.nl).

- Wat is de Europese Jongerenontmoeting?
- Waarom organiseren de broeders van Taizé deze?
- Waarom komen al die jongeren daar op af?
- Wat zou jij van de Jongerenontmoeting verwachten?
- Zou jij daaraan deel willen nemen? Waarom (niet)?

Verwerking:

Maak samen een groot schilderij over wat je van de Europese Jongerenontmoeting verwacht. Of: laat twee deelnemers na de Europese Jongerenontmoeting elkaar een brief schrijven over hun ervaringen en over hun kennismaking.

Afsluiten: 'Iedere nacht verlang ik' (lied 100)



Bijeenkomst 4: De Europese Jongerenontmoeting Rotterdam 2010

Met de groep naar Rotterdam, gedurende de hele Ontmoeting of een dag(deel). Samen reizen en na afloop samen eten en eventueel afsluiten met een Taizégebed.



Bijeenkomst 5: Ervaringen

Opening bijeenkomst:

Lied: Jezus U bent het Licht in ons leven

Stilte

Lofgebed

Met de profeten, en allen die uw komst hebben voorbereid, loven wij u.

– Lof zij u, Christus!

Met de maagd Maria prijst onze ziel de Heer.

– Lof zij u, Christus!

Met de apostelen en de evangelisten danken wij u.

– Lof zij u, Christus!

Met de martelaren van het geloof wijden wij u ons leven toe.

– Lof zij u, Christus!

Met alle heilige getuigen van het evangelie aanbidden wij u.

– Lof zij u, Christus!

Met heel uw Kerk, verspreid op aarde, juichen wij u toe.

– Lof zij u, Christus!

Onze Vader

Gebed

Eeuwige God, Redder van al het leven, in navolging van de heilige getuigen van Christus uit alle tijden, vanaf de apostelen en Maria tot op vandaag, geef dat wij ons dag aan dag instellen om te vertrouwen op het Mysterie van het Geloof.

of

Levende God, wij loven u voor de talloze vrouwen, mannen, jongeren en kinderen die overal op aarde trachten te getuigen van vrede, vertrouwen en verzoening.

Lied: ‘Als alles duister is...’ (lied 1)

Programma

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen. Laat de jongeren een eenvoudige maaltijd samenstellen: samen een boodschappenlijst maken, samen de boodschappen doen en samen de maaltijd bereiden. Het gesprek kan ‘tussen de bedrijven door’ plaatsvinden. Sluit af met stilte en muziek van Taizé.

Uitwisselen ervaringen. Aan de orde kan onder andere komen:

- Wat is je het meest bijgebleven? (opvallende ervaringen)
- Wie heb je ontmoet? (contacten met andere nationaliteiten?)
- Ben je in een gastgezin geweest? Hoe was dat?
- Waar heb je over gesproken? (in gastgezin, tijdens workshops etc.)
- Hoe heb je de vieringen ervaren?
- Hoe heb je het totaal ervaren?

Afsluiten: ‘Toi, tu nos aimes’ (lied 54)



Bijeenkomst 6: Hoe verder na de Europese Jongerenontmoeting?

Opening bijeenkomst:

Lied: 'Veni sancte spiritus' (lied 52)

Stilte

Voorbeden:

Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, sta ons met uw liefde bij.

Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom, wees in de harten licht.

Kom, o Trooster, heilige Geest, kom, o vrede in de strijd.

Kom verkwikking zoet en mild, lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt: kom, heilige Geest.

Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in: kom, heilige Geest.

Maak weer zacht wat is verhard, koester het verkilde hart: kom, heilige Geest.

Overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond: kom, heilige Geest.

Geef ons vreugde die niet vergaat: kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, sta ons met uw liefde bij.

Onze Vader

Gebed

Heilige Geest, in elke situatie zouden wij in grote eenvoud open willen staan voor u. Het is vooral door een innerlijk inzicht dat u ons het geheim van uw leven in ons laat ontdekken.

of

Het vuur van Christus' liefde bewoont ons, die liefde waarmee Hij ons het eerst heeft liefgehad.

Lied: 'Tui Amoris ignem accende' (lied 14)

Programma

- Wat raakte je het meest bij de Europese Jongerenontmoeting?
- Wat spreekt je het meest aan van Taizé?
- Waar heb je moeite mee?
- Waar wil je meer van weten?

Verwerking

Laat de deelnemers een stripverhaal (3-5 tekeningen) maken waarin ze aangeven hoe een vervolg op deze serie bijeenkomsten eruit kan zien. Hang deze strips naast elkaar en bespreek de ideeën plenair. Denk aan het opzetten van een zang- of gespreksgroep, het organiseren van een reis naar Taizé en het organiseren van een Taizégebed. Voor de gemaakte keuze wordt tijdens de volgende bijeenkomst plan gemaakt. Sluit ook deze bijeenkomst af met stilte en Taizémuziek.



Bijeenkomst 7: Een reis naar Taizé of een Taizégebed organiseren

Opening bijeenkomst:

Lied: 'Il Signore ni ristora' (lied 140)

Stilte

Voorbeden

Voor vrede op aarde en vrijheid voor alle mensen, Heer, wij bidden u.

Voor de christenen: dat zij de zichtbare eenheid blijven zoeken zonder zich te laten ontmoedigen, wij bidden u.

Voor rechtschapenheid in de politiek, voor gerechtigheid in de samenleving, wij bidden u.

Voor mensen die met moeite hun dagelijks brood verdienen, Heer, wij bidden u.

Voor mensen die geen werk of bestaansmiddelen hebben, wij bidden u.

Voor mensen die geen familie of onderdak hebben, wij bidden u.

Voor mensen die lijden onder hun eenzaamheid, hun verlatenheid, wij bidden u.

Voor mensen die onderdrukt en belastend worden, Heer, wij bidden u.

Voor degenen die vreemdelingen, hele arme en eenzame mensen helpen, wij bidden u.

Onze Vader

Gebed

Levende God, wij zoeken naar u met vertrouwen, hoe armzalig ons gebed ook is. Uw liefde baant zich een weg door onze aarzelingen en zelfs onze twijfels.

of

Levende God, u zegent ons; u bedelft ons verleden in het hart van Christus en u draagt zorg voor onze toekomst.

Programma:

Stille brainstorm: leg een groot stuk papier en verschillende kleuren viltstift in het midden van een tafel. Laat alle deelnemers zonder praten woorden opschrijven die in hen opkomen als ze denken aan het organiseren van de activiteit die ze tijdens de vorige bijeenkomst uitgekozen hebben. Vervolgens wordt op een flapover een plan opgesteld, inclusief verantwoordelijkheden en verdelen van taken.

Afsluiten: Ubi caritas (lied 15)



Verantwoording

De informatie voor de bijeenkomsten is gebaseerd op de website van Taizé, www.taize.fr/nl, en op lessen voor godsdienst- en levensbeschouwing van Theo Wismans, docent Geluuskunde.

Mei 2010

Dick Sonneveld

Irene Versnel

28 | 12 | 2010 – 1 | 1 | 2011

Taizé 
www.taize.fr
Rotterdam

De stuurgroep Taizé Rotterdam 2010 is bereikbaar via taizeinnederland@live.nl, tel. (06) 2940 9575.

Meer informatie over de Europese Jongerenontmoeting: www.taizeinnederland.nl

Meer informatie over Taizé: www.taize.fr/nl.